

ΤΑ ΝΕΑ χωρουδάκια

Εφημερίδα του Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρούδας

Αρ. Φύλλου 24

Ο δικτυακός μας τόπος: <http://dim-neoch.thess.sch.gr>

Μάρτιος 2018

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες καθιερώθηκε να εορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου από το 1992, επειδή εκείνη την ημέρα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το Πρόγραμμα δράσης για τα ΑΜΕΑ.



Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία.

7-10% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από μια αναπηρία, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να

υπάρχουν περισσότεροι από 500 εκατομμύρια άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. Το 80% κατ' εκτίμηση ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες.

«Η Θέληση νικά την αναπηρία»

Στην τάξη αλλά και στο γυμναστήριο αποφασίσαμε να μπούμε στη θέση κάποιων παιδιών με αναπηρία, μια ο βιωματικός τρόπος μάθησης είναι πιο αποτελεσματικός από οποιοδήποτε άλλο. (συνέχεια στην 2^η σελίδα)

ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Με αφορμή το βιβλίο της Μελέτης μας και συζητώντας πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε, ώστε να είναι πιο όμορφος, ο χώρος στον οποίο περνάμε μεγάλο μέρος της ζωής μας, προτείναμε να φέρουμε στο σχολείο, μικρά λουλουδάκια, για να τα φυτέψουμε και να τα φροντίζουμε...

Έτσι λοιπόν την Τρίτη 31 του Νοέμβρη, με τη βοήθεια των μαθητών της Στ τάξης, φυτέψαμε πανσέδες, κυκλάμινα, πετούνιες και διάφορα άλλα φυτά στις ζαρντινιέρες και στολίσαμε, εξωτερικά τις τάξεις μας. Η δράση μας θα συνεχιστεί ... με το θερμοκήπιο και τον λαχανόκηπο, όταν θα έρθει η κατάλληλη ώρα!!!



Συγκεκριμένα, στην τάξη,

- Γράψαμε με το άλλο χέρι από ότι γράφουμε συνήθως.. (!!!)
- Φορέσαμε μαντίλι στα μάτια και προχωρήσαμε μέσα ανάμεσα από τα θρανία, τις καρέκλες και τους συμμαθητές μας, μεταφέροντας ένα μολύβι από ένα θρανίο σε κάποιο άλλο, για να αισθανθούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα του κάποιος που είναι τυφλός..
- Ζωγραφίσαμε στον πίνακα με κλειστά μάτια, σχεδιάζοντας παράθυρα σε ένα ήδη σχεδιασμένο σπίτι ή μάτια σε μία πάπια..

Στο γυμναστήριο.....

- Παίξαμε βόλεϋ καθιστοί (μια και δεν είχαμε αναπηρικά καροτσάκια)- **sitting volleyball**
- Παίξαμε μπάσκετ καθιστοί (μια και δεν είχαμε αναπηρικά καροτσάκια)- **sitting basketball**.

Οι μαθητές μετά το σχετικό αφιέρωμα, αναφέρουν χαρακτηριστικά..

«Σήμερα μάθαμε για τα ΑΜΕΑ , μάθαμε ότι όλοι είμαστε ίσοι και δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε. Επίσης είδαμε ότι η ζωή τους δεν είναι εύκολη, βλέποντας βίντεο και παίζοντας παιχνίδια..»

«Πρέπει να βοηθάμε όλους τους ανθρώπους είτε είναι άτομα με ειδικές ανάγκες είτε όχι, δεν πρέπει να κοιτάμε την αναπηρία αλλά τον άνθρωπο! όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι!»

«Ας αρχίσουμε από σήμερα τουλάχιστον να σεβόμαστε τα δικαιώματα των ατόμων αυτών στις καθημερινές μας δραστηριότητες.»

<p>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ</p> <p>Σελ. 1: - Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με αναπηρία Ομορφαίνοντας το σχολείο μας</p> <p>Σελ. 2: - Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία</p> <p>Σελ. 3: - Τα βαφτιστήρια</p> <p>Σελ. 4,5 - Επισκέψεις - Δραστηριότητες</p> <p>Σελ. 6,7 - Γιορτινές αναμνήσεις</p> <p>Σελ. 8: - European project erasmus</p> <p>Σελ. 9: - Ο Καραγκιόζης στο σχολείο μας</p> <p>- Γερμανικά σε κίνηση</p> <p>Σελ 10 - Have fun with English</p> <p>Σελ 11 - Το κυλικείο της μαμάς</p> <p>Σελ.12 - Ώρα να μιλήσουμε για τη βία</p>	<p style="text-align: center;">ΤΑ ΝΕΑχωρούδακια</p> <p style="text-align: center;">Εφημερίδα του Δημ. Σχολείου Νεοχωρούδας</p> <p style="text-align: center;">ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ (φ.24):</p> <p style="text-align: center;">Παρασκευή Χατζηαντωνιάδου</p> <p style="text-align: center;">Ελένη Παρασχίδου</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>Η εκτύπωση της εφημερίδας είναι προσφορά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νεοχωρούδας</p>
---	--

Τα βαφτιστήρια

Φέτος όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα της αναδοχής των μαθητών της Α΄τάξης από τους μαθητές της Στ΄τάξης.

Τα πρωτάκια περίμεναν με μεγάλη ανυπομονησία τους «νονούς» τους γνωρίζοντας ότι θα είναι ασφαλείς δίπλα τους και ό,τι πρόβλημα και να έχουν θα είναι εκεί για να τους βοηθήσουν. Οι «νονοί» τους πάλι νιώθουν το αίσθημα της ωριμότητας και της υπευθυνότητας και ξέρουν πως πρέπει να βοηθούν τα βαφτιστήρια τους και να είναι κοντά τους σε ό,τι χρειαστούν.

Στην γιορτούλα της αναδοχής ακούστηκαν ποιήματα από τα παιδιά της Α΄τάξης προς τους νονούς τους, ακολούθησε η ανταλλαγή των δώρων και η γιορτή έκλεισε με έναν πλούσιο μπουφέ με νόστιμες λιχουδιές από τα χέρια των μαμάδων.

Εμείς τα παιδιά της Στ΄τάξης αισθανόμαστε πραγματικά μεγάλη χαρά γιαυτή την τιμή που μας γίνεται!!

Τα μικρά αυτά παιδάκια τα αγαπάμε σαν μικρά μας αδερφάκια και τα προστατεύουμε με μεγάλη μας χαρά!!



Επισκέψεις-δραστηριότητες

4η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Αθλούμαι! Χαρά Ζω το Μέλλον

Συνεπής στο ραντεβού μας όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια έτσι και εφέτος... πραγματοποιήθηκε η 4^η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017. Οι αθλητικές δραστηριότητες ξεκίνησαν με την πανελλήνια δράση στον προαύλιο χώρο της σχολικής μονάδας.



Κάθε τάξη με τις προτεινόμενες μπάλες πραγματοποίησε την δράση που πρότεινε το υπουργείο.

Στη συνέχεια μεταβήκαμε με λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη σε αθλητικό πολυχώρο όπου τα παιδιά έλαβαν μέρος σε πολλές αθλητικές δράσεις, όπως roller, snowboard, τοξοβολία, αναρρίχηση, σκι σε προσομοιωτή.

Σε όλες αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά ήταν κάτω από την καθοδήγηση γυμναστών.

Τα παιδιά έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις ενθουσιασμένα από όλα αυτά που έκαναν σε αυτό το χώρο.



Παζάρι... Χριστουγέννων

Φέτος, όπως και κάθε χρόνο, έγινε στο σχολείο μας το παζάρι των Χριστουγέννων.



Δάσκαλοι, μαθητές και γονείς γέμισαν τους πάγκους, με χριστουγεννιάτικες δημιουργίες.



Μπισκοτόσπιτα, ημερολόγια, κεριά, πιατέλες, κοσμήματα, σελιδοδείκτες, χιονανθρωπάκια... Καθημερινά, οι μανούλες μας προμήθευαν με φρέσκα γλυκίσματα. Οι μαθητές της Στ' τάξης με υπευθυνότητα και ζήλο, διαχειρίστηκαν τις πωλήσεις και όλοι αγοράσαμε τα δωράκια μας από το παζάρι μας. Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ σε όλους και όλες μας!!! Και του χρόνου!



« ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ»



Τον Νοέμβριο τα πρωτάκια μαζί με τα εκτάκια επισκεφθήκαμε το Μουσείο κινηματογράφου. Όταν φτάσαμε, μας υποδέχτηκαν οι υπάλληλοι του Μουσείου με μεγάλη χαρά. Στην αρχή παίξαμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι με αναδρομή στο παρελθόν του κινηματογράφου. Μετά μας μίλησαν για την εξέλιξη των εικόνων και ποιος πρώτος δημιούργησε μηχανές για να βλέπει ο κόσμος τις κινούμενες εικόνες. Κατόπιν μας έδειξαν τις παλιές αυτές μηχανές. Ήταν πάρα πολύ όμορφες αν και λίγο ογκώδεις.

Σε μια άλλη αίθουσα είδαμε παλιές ταινίες μικρού μήκους και σκηνές από τον παλιό, καλό, ελληνικό κινηματογράφο. Στο τέλος ο κύριος που μας ξεναγούσε μας είπε πως θα έχουμε την ευκαιρία να γυρίσουμε και μια **δική μας ταινία μικρού μήκους**. Εμείς πραγματικά ενθουσιαστήκαμε. Βρήκαμε την υπόθεση, μοιράσαμε τους ρόλους και πήγαμε στο δωμάτιο που θα γυρνούσαμε την ταινία. Η ταινία είχε σχέση με φαντάσματα και ένα στοιχειωμένο σπίτι. Το πρώτο πράγμα που παρατηρήσαμε στο δωμάτιο ήταν ότι σε ένα σημείο είχε πράσινους τοίχους και πατώματα. Ο σκηνοθέτης μας εξήγησε το λόγο και σε λίγο ξεκινήσαμε την ταινία. Όταν τελειώσαμε ήμασταν πραγματικά ενθουσιασμένοι με το αποτέλεσμα.



Τελικά ο κόσμος του κινηματογράφου είναι μαγικός!

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ



Οι Β και Γ τάξεις επισκεφτήκαμε στις 24/11/2017 το Εργαστήριο Ρομποτικής στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης. Σε μια αμφιθεατρική αίθουσα με video projector, ηλεκτρονικό υπολογιστή και ρομποτική πίστα επιδείξεων είχαμε μια πρώτη γνωριμία με το τι είναι ρομπότ, τη διαφορά του με τα μηχανήματα, από ποια μέρη αποτελείται και πώς δουλεύει.

Επίσης, παρακολουθήσαμε βίντεο από την Ολυμπιάδα Ρομποτικής και κατασκευές ρομπότ με LEGO.

Στη συνέχεια κατασκευάσαμε το δικό μας ρομπότ ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες. Εργαστήκαμε σε ομάδες για να προγραμματίσουμε το ρομπότ ώστε να αγωνιστεί με αυτά των άλλων ομάδων.



Τέλος, παίξαμε με την κατασκευή μας. Ήταν πολύ διασκεδαστικό καθώς μπορούσαμε να δώσουμε ζωή στα δικά μας ρομπότ. Υπήρξε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική επίσκεψη.

«Ανακαλύπτοντας θεούς και ήρωες»

Οι μαθητές της Δ και Ε τάξης επισκέφτηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα <<Ανακαλύπτοντας θεούς και ήρωες>>.



Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος:

Τα παιδιά παρατήρησαν και αναγνώρισαν τα σύμβολα και τα χαρακτηριστικά θεών και ηρώων όπως αυτοί/-ες απεικονίζονται στα επιλεγμένα μουσειακά αντικείμενα.

Προβληματίστηκαν για μυθολογικά ζητήματα.

Συνεργάστηκαν και δούλεψαν σε ομάδες.

Καλλιέργησαν τον προφορικό και τον γραπτό λόγο.

Εκφράστηκαν καλλιτεχνικά.

Εξοικειώθηκαν με τον χώρο του μουσείου.

Γιορτινές αναμνήσεις

Όνειρο στο ... χιόνι.

Με μια μικρή αλλά πολύ όμορφη γιορτή, τα παιδιά της Α΄ τάξης, συμμετείχαν στη γιορτή της αγάπης, τα Χριστούγεννα!

Μέσα στο χιόνι, δυο μικρές νεράιδες, αναστατώνουν τη βραδιά με τα ραβδάκια τους .



Παιδιά, χιονονιφάδες, νεράιδες, αστεράκια, χιονάνθρωποι ενώνονται για να φωνάξουν σε όλον τον κόσμο το μήνυμα... « **Η Αγάπη και ... η ματιά των παιδιών, αλλάζουν όλον τον κόσμο!!!** » Ευχαριστούμε τις μαμάδες, που με πολύ μεράκι και φαντασία, βοήθησαν στα κοστούμια .

Χριστουγεννιάτικη γιορτή

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, οι μαθητές της Β' τάξης παρουσίασαν τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή τους με τίτλο 'Χριστούγεννα στην παλιά Ελλάδα'. Αναβίωσαν έθιμα απ' όλη την Ελλάδα, όπως το τάισμα της βρύσης, το Χριστόψωμο, η καλή αποκοπή, το Χριστόξυλο, το ρόδι. Τραγούδησαν κάλαντα από την Κεφαλονιά και τη Μακεδονία όπως και κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.



A Christmas Play

Μια φορά κι έναν καιρό, σ' ένα μέρος μακρινό βρισκόταν η πόλη της Whoville... Όλοι οι κάτοικοι ήταν ενθουσιασμένοι καθώς πλησίαζε η πιο σημαντική γιορτή της πόλης, τα Χριστούγεννα! Μόνο ένας κάτοικος ήταν γκρινιάρης και κακός και αυτός ήταν ο Grinch. Δεν είχε πάρει ποτέ δώρο από τον Αι-Βασίλη γιατί ήταν πάντα άτακτος! Γι' αυτό είχε βάλει στο μυαλό του να κλέψει τα δώρα των καλών παιδιών της Whoville. Ευτυχώς όμως ήταν εκεί τα παιδιά της Β' δημοτικού για να σώσουν την κατάσταση!



Κάλαντα στο χωριό



Παιδικές φωνές, κάλαντα και χαρά πλημμύρισαν τους δρόμους της Νεοχωρούδας σήμερα. Μαθητές της Ε' τάξης του Δημ. Σχολείου, φόρεσαν τα γιορτινά τους, αφηφώντας το κρύο, και με τη συνοδεία της δασκάλας τους, μοίρασαν χαμόγελα, ζωντάνια και τραγούδια σε μαγαζιά του χωριού μας και σε κεντρικούς δρόμους.

Με περισσή αγάπη, έψαλλαν τα κάλαντα, στον Πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος κ. Ζέγο, στο ΚΑΠΗ, στον παιδικό σταθμό και στο Νηπιαγωγείο του χωριού μας.

EUROPEAN PROJECT ERASMUS

Developing European Values in Primary Education

Η διευθύντρια του σχολείου μας επισκέφθηκε την πόλη Halifax στο Yorkshire της Μ. Βρετανίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Key Action 2, που εκπονείται από τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Εξάριετος οικοδεσπότης της επίσκεψης μελέτης (study visit) που πραγματοποιήθηκε από τις 22/01/- 26/01/2018 ήταν ο διευθυντής **Gugsy Ahmed** και οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Parkinson Lane, στο οποίο συζητήθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση. Παρεβρέθησαν εκπρόσωποι από τη Μ. Βρετανία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και τη Σικελία και σύμφωνα με το θέμα του προγράμματος **«Developing European Values in the Primary School» «Αναπτύσσοντας τις Ευρωπαϊκές Αξίες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»** προσδιορίστηκαν οι αξίες που οφείλουμε ως εκπαιδευτικοί να μεταδώσουμε στους μαθητές μας έτσι ώστε να μπορούν όλοι, ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος, θρησκείας και καταγωγής να ζούν με ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα, ισονομία και σεβασμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο σχολείο το 98% των μαθητών/τριών του είναι Πακιστανικής καταγωγής και γίνεται αξιόλογη προσπάθεια από το σχολείο για την πλήρη ενσωμάτωσή τους στην Αγγλική κοινωνία.

Ήταν αξιοθαύμαστες οι τρεις θεατρικές παραστάσεις που παρουσίασαν τα παιδιά στο Parkinson Lane και ο τρόπος με τον οποίον καλλιεργούνται οι αξίες μέσα από το θέατρο.

Την τελευταία ημέρα, οικοδεσπότης ήταν το Δημοτικό Σχολείο HareHills στο Leeds στο οποίο, επίσης φοιτούν παιδιά μεταναστών από όλο τον κόσμο.



Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Διευθυντή Π.Ε. Θεσσαλονίκης κ. Χρήστο Γεωργίου για την ευκαιρία που μου έδωσε να συμμετάσχω σε ένα τόσο ενδιαφέρον σεμινάριο.

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ

Την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου, φιλοξενήσαμε στο σχολείο μας τον καραγκιοζοπαίχτη κύριο Θεοδόση Βογιατζή, όπου μας παρουσίασε το έργο του θεάτρου σκιών

«Ο καραγκιόζης φούρναρης».

Με πολύ καλοδουλεμένα σκηνικά, χειροποίητες όμορφες φιγούρες και πολύ κέφι μας έπαιξε μία παράσταση με πολύ γέλιο. Ο Καραγκιόζης και να θέλει να αλλάξει .. δεν μπορεί . «Καλύτερα να σου βγει το μάτι, παρά το όνομα» λέει ο λαός μας και το είδαμε στην ιστορία που παρακολουθήσαμε, με χαρά και συμμετοχή από όλα τα παιδιά.



Γερμανικά σε Κίνηση (GlossoMobil)

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα στη διάθεση των εκπαιδευτικών και των μαθητών της Γερμανικής Γλώσσας. Τώρα η γλώσσα και ο πολιτισμός της Γερμανίας φορτώνονται σε ένα αυτοκίνητο και ταξιδεύουν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα “Γερμανικά σε Κίνηση” υπόσχεται αποκλειστικά ευχάριστες εμπειρίες σε γερμανικό φόντο!

Ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό εφοδιασμένο με τα κατάλληλα υλικά παρουσιάζει δωρεάν παιχνίδια, παρουσιάσεις, ομιλίες, εκθέσεις και άλλα στο πλαίσιο του προγράμματος “Γερμανικά σε Κίνηση”. Το πρόγραμμα αυτό σύμφωνα με το έγγραφο 142924/Γ213-12-2011 του Υπουργείου Παιδείας έχει πάρει άδεια πραγματοποίησης επισκέψεων σε Δημοτικά και Γυμνάσια.



Have Fun with English

Solve the puzzle!

WORD BANK

Pepper

Tomato

Nose

Mouse

Cat

Star

Bear

Butterfly

Rabbit

Carrot

Train

Lion

Find the words!

S	W	B	R	O	T	H	E	R	M	A	Q	L	P
Q	U	I	L	T	I	E	P	I	C	N	U	R	I
S	U	P	P	F	R	I	T	Z	A	F	O	T	S
I	P	E	E	Y	E	L	L	O	W	A	B	O	H
F	O	R	E	R	D	O	I	A	I	S	E	G	Q
B	G	I	H	N	M	R	A	B	N	I	G	H	T
A	E	K	T	G	O	A	T	X	D	S	I	E	O
T	O	C	O	R	N	E	R	P	O	T	N	A	S
S	L	E	V	Y	K	I	G	K	W	E	A	R	M
E	L	L	N	B	E	U	G	M	E	R	L	I	A
H	U	N	G	R	Y	T	H	H	I	T	Q	O	E
T	U	M	A	I	F	E	P	Z	T	O	S	R	D
B	O	O	K	S	H	O	P	E	T	S	H	O	P

AGREE, AWFUL, BAT, BEGIN, BOOKSHOP, BROTHER, BUNNY, CORNER, EPIC

FISH, GOAT, HEART, HELLO, HUNGRY, MONKEY, NIGHT, PETSHP, QUEEN

QUTI T, STSTFR, SUPERMARKET, SUPPER, TTRFD, WTNDOW, WPAR,

YELLOW

ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ

Φέτος για πρώτη φορά στο σχολείο μας λειτουργεί ένα νέο κυλικείο , το «κυλικείο της μαμάς» .Μια πολύ όμορφη κίνηση από τις μανούλες της Στ΄τάξης που σκοπό έχει την ενίσχυση της εκδρομής της τάξης στη Βουλή των Ελλήνων που θα γίνει τον Ιούνιο.

Έτσι καθημερινά οι μαμάδες ετοιμάζουν νόστιμες και χειροποίητες λιχουδιές για τα παιδιά του σχολείου, ενώ οι μαθητές της Στ΄τάξης είναι υπεύθυνοι για τη διανομή και το ταμείο του κυλικείου.

Κάθε πρωί λοιπόν όλα τα παιδιά περιμένουν με χαρά και ανυπομονησία να απολαύσουν τα γλυκά και τα αλμυρά προϊόντα που τόσο πολύ τους θυμίζουν το σπιτικό πρωινό της μαμάς τους.

Ευχαριστούμε πολύ τις μανούλες μας που είναι πάντα δίπλα μας και μας βοηθάνε όποτε τις χρειαστούμε!



Τι ώρα είναι; ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ

Τι είναι η σχολική βία και ο εκφοβισμός;

Ο εκφοβισμός και η βία στο σχολείο είναι και ομαδικό φαινόμενο, καθώς δεν αφορά μόνο το μαθητή που εκφοβίζει και εκείνον που εκφοβίζεται, αλλά και όσους είναι παρόντες ή γνωρίζουν την ύπαρξή του, δηλαδή τους παρατηρητές, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε μαθητές είτε ενήλικες.



Οι μαθητές της Ε τάξης, αφιέρωσαν αρκετές ώρες ώστε να συζητήσουμε για το σχολικό εκφοβισμό. Παρακολουθήσαμε ταινίες μικρού μήκους και συζητήσαμε, πολύ για το θέμα.

Τι καταλάβαμε....

Η σχολική βία συνήθως εκδηλώνεται με:

- χειρονομίες, σπρωξιές, ξυλοδαρμούς,
- φραστικές επιθέσεις, βρισιές, προσβολές, απειλές,
- εκβιασμούς,
- καταστροφή προσωπικών αντικειμένων,

- κλοπές,
- σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση,
- αποκλεισμό και απομόνωση από παρέες, ομαδικά παιχνίδια και κοινωνικές δραστηριότητες.

Οι νταήδες μπορεί να νομίζουν ότι είναι αστείο, αλλά το να παρενοχλείς τους συμμαθητές σου δεν είναι καθόλου αστείο. Για να είναι κάτι αστείο, θα πρέπει να γελούν όλοι! Αν έστω και ένας δε γελά, τότε σίγουρα κάποιος δε το θεωρεί αστείο..και δεν υπάρχει λόγος να γελάμε, κάνοντας κάποιον να νιώθει άσχημα.



Οι μαθητές της Δ΄ τάξης, μετά την προβολή video με θέμα το bullying, ευαισθητοποιήθηκαν και εκφράστηκαν ζωγραφίζοντας.



Τι μπορείς να κάνεις αν συμβεί:

- Δε φταις εσύ! Μην πιστεύεις αυτά που σου λένε. Δε σου αξίζει να σε χτυπούν, να σε βρίζουν, να σε κοροϊδεύουν. Κανένας δεν έχει αυτό το δικαίωμα! Η βία είναι ευθύνη του εκφοβιστή!
- Μην απαντάς στις κοροϊδίες, μην στενοχωριέσαι γι αυτά που ακούς. Μη δίνεις καμία σημασία! Αν θέλεις να πεις «Πίστευε ό,τι θέλεις» και αγνόησε τους. Αν συνεχίσουν πες τους ξεκάθαρα «Σταμάτα ή Παράτα με ήσυχο»
- Μίλησε στη δασκάλα ή το δάσκαλό σου. Δεν είναι ντροπή και δεν είναι «κάρφωμα». Να αναφέρεις ακριβώς τι συνέβη. Όσο δε μιλάς, εξυπηρετείς, τον εκφοβιστή.
- Μίλησε στους γονείς σου.
- Αν φοβάσαι πως θα σε χτυπήσουν να είσαι πάντα με κάποιον φίλο.

Οι ΝΤΑΗΔΕΣ ΔΕΝ επιτρέπονται στο σχολείο μας!!

Οι συμβουλευτικές τηλεφωνικές υπηρεσίες της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. στις οποίες απαντούν ειδικοί Ψυχικής Υγείας.

Για γονείς, εκπαιδευτικούς, ειδικούς ψυχικής υγείας: 801-801-1177

Για παιδιά και εφήβους: 116-111

Γραμμή Στήριξης Παιδιών & Εφήβων

00665 116-111

Ευχαριστήρια

Ευχαριστούμε το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για την αγορά δύο projectors, την ευχάριστη έκπληξη που μας επεφύλαξαν την Τσικνοπέμπτη, την ενεργή συμμετοχή τους στο παζάρι του σχολείου. Επίσης, ένα ευχαριστώ στους, Νεοχωρή Χρυσοβαλάντη και Αναστασία Τσιαμπάζη για την προσφορά φυτών και Αχιλλέα Μπούσδα και Νικολέτα Μάνου για εθελοντική εργασία.